

Jaarverslag 2015 PKN Luttelgeest

De Protestantse Kerk in Luttelgeest is een gemeenschap van mensen die zich met elkaar verbonden voelen door hun beleving van het Christelijk geloof. Dit krijgt vorm door tal van ontmoetingsmomenten waarin op diverse manieren de Bijbel als Levensboek en Jezus als Levensbron een belangrijke plaats krijgen.

Het maken van een jaarverslag voor een kerkgenootschap is een wat vreemde opdracht omdat in principe kerkelijk gezien ieder jaar hetzelfde is. Ik beschrijf hier daarom dan ook een willekeurig jaar.

Het kerkelijk jaar begint rond december met de adventstijd. In deze tijd wordt er 4 zondagen lang toegeleefd naar de kerst, het feest van de geboorte van Jezus. In deze periode is er vaak een project voor de kinderen van de kindernevendienst.

De volgende belangrijke gebeurtenis is de Lijdenstijd, zes zondagen lang voorafgaand aan de Stille week en het Paasfeest.

Ook het Pinksterfeest is een belangrijk gebeuren in het kerkelijke jaar, dat afgesloten wordt met de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voorafgaand aan de volgende adventsperiode.

Door het jaar heen vieren we op vier of vijf zondagen het Heilig Avondmaal en worden er diverse speciale diensten georganiseerd, zoals jeugddiensten, bijzondere diensten of een zendingsdienst.

In September wordt het nieuwe winterseizoen gestart met de Startzondag. In het winterseizoen worden veel bijeenkomsten georganiseerd buiten de zondagsdiensten om die gericht zijn op ontmoeting, lering en bezinning. Ook wordt er dan van alles georganiseerd voor de jeugd, in diverse leeftijdsgroepen.

www.pknluttelgeest.nl